

Geef mij een man

Geef mij een man die timmeren kan

Waar vind je zo'n man en wat heb je d'r an

Droom jij maar verder je leven lang

Hij timmerde dan ons echt'lijk bed,

de tafels, de stoelen, het kabinet

Geef mij een man die timmeren kan en ik sloot hem in mijn hart.

Geef mij een man die vissen kan

Waar vind je zo'n man en wat heb je d'r an

Droom jij maar verder je leven lang

Hij ving vissen voor 't avondmaal

Visserslatijn dat is zijn taal

Geef mij een man die timmeren kan en ik sloot hem in mijn hart

Geef mij een man die zingen kan

Waar vind je zo'n man en wat heb je d'r an,

Droom jij maar verder je leven lang

Hij zong mij elke dag een lied en

voor de kerk uit dat deed hij niet

Geef mij een man die zingen kan en ik sloot hem in mijn hart

Geef mij een man die dansen kan.

Waar vind je zo'n man en wat heb je d'r an,

Droom jij maar verder je leven lang

Hij zou met me dansen de hele tijd

zo maar voor de gezelligheid

Geef mij een man die dansen kan en ik sloot hem in mijn hart

Geef mij een man die minnen kan

Waar vind je zo'n man en wat heb je d'r an,

Droom jij maar verder je leven lang

Hij zou mij minnen dag en nacht

Soms robuust soms zijdezacht

Geef mij een man die minnen kan en ik sloot hem in mijn hart

Op een dag kwam er die man: hij raakte iets diep van binnen an

Zingen of dansen, kon niets daarvan, ving zelfs geen vissen voor in mijn pan

Hij was niet mooi, een beetje dom, sloeg elke rechte spijker krom.

Toch ben ik met hem meegegaan en ben toen voor 't altaar gaan staan

Ja ik wil!

Tekst en muziek: Helga Buitelaar en de Vliering

Tune is een ierse traditional: The maple leaf