

Wat jij niet deed

Ik zing wat jij nooit zong: ik zing me vrij  
Ik ga waar jij nooit ging: diep in mij  
Ik zaag de palen om, knip de touwen door  
en waar ik wankel ben ga ik mezelf voor

Ik doe wat jij niet deed: ik laat mij gaan  
Ik voel wat jij niet weet: ik kan zelf staan  
Ik ga niet langer wachten, ik ben aan het krijgen  
en zing het hoogste lied; laat mij niet langer zwijgen

Ik schilder al mijn kleuren  
Ben de liefde aan het zaaien  
Ik veeg alle tranen droog,  
laat het eens lekker waaien

Ik kan wat jij nooit kon: ik laat mij los  
Ik zeg wat jij nooit zei: ik hou van mij  
Het is er klaar voor alles wil ontspruiten  
In mij borrelt lente al is het winter buiten

Ik schilder al mijn kleuren ben de liefde aan het zaaien  
Ik veeg alle tranen droog laat het eens lekker waaien

Ik geef wat jij nooit gaf, ik geef aan jou:  
het licht dat jij nooit had of krijgen zou  
Zoals jij mij gebaard, elke dag sterven dee,  
zo geef ik mij geboren aan de wereld mee

Tekst en muziek: Helga Buitelaar en De Vliering